



# Ο ΤΗΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

7<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο Νάουσας

Διαπεριφερειακό  
Θεματικό  
Δίκτυο



«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Περιφερειακές Διοικήσεις Αθήνας, Εύβοιας, Επαύλίου, Αρκαδίας, Κρήτης, Μυτιλήνης, Σπάρτης, Δυτικής Κρήτης, Βόρειου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου & Αι. Μυτιλήνης, Σπάρτης



Μία φορά και έναν καιρό  
σε έναν κόσμο καθόλου μακρινό  
ζούσα εγώ, ένα παιδί γλυκό  
μα και μοναχικό.

Δεν ήθελα να έχω φίλους  
από εκείνους που  
το χέρι τους πιάνεις  
και μαζί τους βόλτες κάνεις!

Ας μην μιλάω όμως άλλο εγώ  
ας σας γνωρίσω  
τον φίλο μου τον καλό.



Κάποιες φορές ένιωθα  
το μυαλό μου πως δένει  
και τη λογική μου να μαγεύει.

Εμένα ο καλύτερός μου φίλος  
ήταν ο Της ο υπολογιστής.  
Πολύ έξυπνος και διασκεδαστικός  
αλλά και απαιτητικός.

Ας μην μιλάω όμως άλλο εγώ  
ας σας γνωρίσω  
τον φίλο μου τον καλό.



Γεια σας παιδιά!  
Είμαι ο Της ο υπολογιστής.  
Έρχομαι στη ζωή σας,  
ως δώρο ξεχωριστό.  
Των γονιών την ησυχία  
φέρνω στο λεπτό.

Όταν συνεχώς με χρησιμοποιούν  
γίνομαι εγώ αυτός που υπακούν.  
Σε πάγο μεταμορφώνω την καρδιά  
μαθαίνοντας τον πόλεμο και την κλεψιά.

Σας παίρνω την πραγματική φιλία  
την χαρά την ομιλία.



Έχω δύναμη πολύ  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ και Internet  
την φωνάζουν οι άνθρωποι  
πάνω στη γη.

A child's drawing of a landscape. In the foreground, there are two trees with brown trunks and green, rounded canopies. A path or road winds through the scene. Three yellow birds are flying in the sky. The background shows rolling hills or mountains in shades of green and blue. The drawing is done with soft, pastel-like colors and visible brushstrokes.

Αυτός παιδιά είναι ο "Της".  
Παντοδύναμος και εγωιστής.

Μην σας παρασύρει  
στο δικό του το παιχνίδι.  
Βγείτε έξω χαρείτε την φύση,  
και απ' το γέλιο σας να ανθίσει!

Κάντε φίλους καλούς  
και χαμογελαστούς  
που από το χέρι θα σας πιάσουν  
και θα σας διασκεδάσουν!

# «Ο ΤΗΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ»

Κείμενο: Δήμητρα Ρωμιοπούλου

Εικονογράφηση: Αναστασία Φύκατα

Επιμέλεια-παρουσίαση: Δόμνα Ελευθεριάδου- Φιλιώ Κοροσίδου

«Αφιερωμένο στην μαθητική κοινότητα του 7ου Νηπιαγωγείου Νάουσας που με ξενάγησαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, στον όμορφο κόσμο του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» και για αυτούς  
«ΑΣΦΑΛΩΣ... ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ», που όπως με εξήγησαν, σημαίνει, φυσικά και θα σερφάρουμε στο διαδίκτυο ακολουθώντας όμως κανόνες που εξασφαλίζουν την ασφάλειά μας!»

Δήμητρα Ρωμιοπούλου  
Φιλολογος-Συγγραφέας

«Πριν 4 μήνες αρχές Φεβρουαρίου, παρευρέθηκα στην ομιλία «Ασφαλώς διαδίκτυο» που διοργάνωσε το 7ο Νηπιαγωγείο Νάουσας.

Το δικό μας Νηπιαγωγείο! Ενθουσιάστηκα!

Από εκείνη την ημέρα αποφάσισα να «διδασχτούμε» εγώ και οι μαθητές μου, από τους μαθητές του 7ου Νηπιαγωγείου Νάουσας...

Με χαρά δεχτήκαμε την πρόσκληση-πρόκληση των μαθητών του, να εικονογραφήσουμε την έμμετρη ιστορία «Ο Της ο Υπολογιστής», της κ. Δήμητρας Ρωμιοπούλου.

Ο Covid-19 δεν επέτρεψε την συμμετοχή των μαθητών μου στην εικονογράφηση. Ελπίζω και εύχομαι, την επόμενη σχολική χρονιά, να κάνουμε όλοι μαζί, μαθητές του 7ου Δημ. Σχολείου και του 7ου Νηπιαγωγείου Νάουσας, «θαύματα» και να οδηγηθούμε σε μονοπάτια ονειρικά και εφηνικά. Γεμάτα γνώσεις, ομορφιές, αλήθειες, εμπειρίες... Εμπειρίες ζωής.»

Αναστασία Φύκατα  
Δασκάλα Γ' Τάξης του 7ου Δημ. Σχ.